

Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1



*Hallo jongens en meisjes,
Mijn naam is Hetty, je ziet me hier
op de foto met mijn oudere broer Jack,
ook wel Jacky genoemd. Omdat wij
van Joodse afkomst zijn moesten we
in de Tweede Wereldoorlog onderdui-
ken. Dat deden we onder andere in
Driebergen-Rijsenburg. Wil je weten
waar dat was en waar nog meer
mensen ondergedoken zaten? Er is ook
een mooi Monument gemaakt voor de
slachtoffers. Mijn vader, moeder en
Jacky hebben het namelijk, met vele
anderen, niet overleefd...*

Heel veel groeten van Hetty

