



GROETEN VAN MARIE



De Marketentster



Hallo jongens en meisjes!

Mijn naam is Marie en ik ben een
Marketentster.

Nou vragen jullie je natuurlijk af wat dat is! Ik sta hier op de prent met soldaten. Ik zorg er voor dat ze iets lekkers te drinken en te eten hebben als ze onderweg zijn. Zo ben ik ook eigenlijk een beetje in dienst van het leger. Ik wil jullie graag laten zien hoe het er aan toe ging in mijn tijd en hoe het komt dat ik dit werk nu niet meer doe. Er is in de loop van de jaren namelijk erg veel veranderd hoor! Ik nodig jullie uit om een kijkje te nemen in het Museum Militaire Traditie en dan vertel ik jullie meteen hoe het komt dat ik me eigenlijk wel thuis voel op Rijsenburg! Tot gauw hoor! Hartelijke groet van Marie de Marketentster.



AAN
