

Toren liedjes

Blokken bouwen

Blokken bouwen

Handen uit de mouwen

Toren recht, toren krom

Hoor! Nu valt hij om

BOEM!

Blokken bouwen

Handen uit de mouwen

Toren recht, toren krom

Hoor! Nu valt hij om

BOEM!

Torentje bussekruit

Torentje torentje bussekruit

wat hangt eruit

een gouden fluit

een gouden fluit met knopen!

torentje is gebroken!

Toren bouwen

Willen wij een toren bouwen,

(vuisten om beurten op de andere leggen (denk aan olleke bolleke)

moet wij met stenen sjouwen.

(met twee vuisten op de rechterschouder een sjouwgebaar maken)

Een en twee en op elkaar.

(weer opbouwen met de vuisten)

Kijk! Nu is die toren klaar.

(vingers strekken en handen uit elkaar)

Komt een grote reus,

(met de vuisten stappen maken rond de denkbeeldige toren)

honkebonke aangestampt.

(met een arm de denkbeeldige toren wegvegen)

Heeft de toren omgetrapt!

(handen op je wangen en met je hoofd schudden)

Ach, hoe naar, *(knikken)*

het is heus waar

Het torentje ligt en elkaar. *(bouwen met de vuisten)*

Bouwen wij het nu weer op...

(de bovenste vuist strekt de vingers en wappert als een vlag)

En daar staat de vlag in top!